



**Vandaag
is de dag
van uw
redding!**

Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb!

Bijna tweeduizend jaar geleden heeft de Heere Jezus de overwinning behaald door het volbrachte verzoeningswerk aan het kruis van Golgotha (**Joh. 19:29**). Jezus zei tegen Thomas: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij (**Joh. 14:6**). Want door Hem hebben wij door één Geest de toegang tot de Vader (**Efez. 2:18**). Jezus Christus, de Zoon van God, heeft de dood tenietgedaan en het leven en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie (**2 Tim. 1:10**). Omdat wij kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deelgehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij on-

derworpen waren (**Hebr. 2:14-15**). Door het geloof in Christus zijn wij meer dan overwinnaars, vanwege Hem Die ons heeft liefgehad (**Rom. 8:37**). Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben (**1 Joh. 4:9-11**).

Gods liefde drijft tot wederliefde en daarom ontvangt u deze brochure. Vraag: Bent u op dit moment een overwinnaar door het geloof in het Evangelie van Christus Jezus?

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

– 1 Johannes 5:4



Wat is het Evangelie?

Helaas weten velen niet eens meer wat het Evangelie inhoudt. Het is het goede en blijde nieuws over eeuwige verlossing door het geloof in het eenvoudige Evangelie. Dit

bewerkstelligt een eeuwige rijkdom. In de brief aan de Korinthiërs vinden we een korte en krachtige omschrijving van het Evangelie. De apostel Paulus verkondigt door de Heilige Geest het Evangelie.

Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook gered wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u

ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.

– 1 Korinthe 15:1-4

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot redding (**Rom. 10:9-10**). Ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal gered worden (**Rom. 10:13**). Bekeer u en word een overwinnaar!

Wat betekent bekeren?

Het Griekse werkwoord **meta-noeō** betekent ‘berouw hebben, zich bekeren’.

Het is samengesteld uit **noeō** ‘bemerken; verstaan, inzien; (be)denken’ en het voorvoegsel **meta**, dat hier een verandering aangeeft. Het houdt in feite in: ‘anders verstaan of inzien, anders bedenken, van gedachten veranderen’, en hierdoor ‘berouw hebben’ van een verkeerde daad. In het Nieuwe Testament van een zonde, tegen een naaste of, zoals doorgaans, tegen God.

Als u zich bekeert, dan verandert u van ge-

dachten over wie de HEERE is. U gaat van ongelooft naar geloof. Gods Woord, de Bijbel, laat zien dat Hij volmaakt en heilig is. De HEERE is zo rechtvaardig en liefdevol dat Hij de zonde niet kan verdragen. Daarom is het belangrijk om berouw te hebben ten overstaan van een heilige God. Ik hoop en bid dat u dit kunt beamen. U bekeren tot God is simpelweg geloven in het bloedoffer van de Heere Jezus aan het kruis van Golgotha. Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving van zonden plaats (**Hebr. 9:22**). De Heere Jezus stierf voor de zonden van de hele wereld (**1 Joh. 2:2**), ook voor uw zonden. De Heere heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (**2 Petr. 3:9**).

En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

– 1 Johannes 2:2

Wat betekent zondigen?

Zondigen betekent 'uw doel missen'. Als u zondigt, mist u dus uw doel. De Bijbel vertelt dat het loon van de zonde de dood is.

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

– Romeinen 6:23

Eigenlijk hoeven we helemaal niet te sterven, want eenieder die in de Zoon van God gelooft, zal niet verloren gaan, maar voor eeuwig verder leven. De dood en de wereld zijn beide overwonnen (**Joh. 16:33; Jes. 25:8; Hos. 13:14; 1 Kor. 15:54-57; Hebr. 2:14-15**).

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

– Johannes 3:16

Waarom is de zonde in deze wereld gekomen?

Doordat de slang, de duivel, Eva had misleid om van de vrucht van de boom te eten. De slang zei tegen Eva: 'Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?'

De boze wil altijd het Woord van God in twijfel trekken, dus deze vraag wil hij ook ons voorhouden.

In de huidige wereld zien we dat de boze alles verdraait, net zoals in de Hof van Eden. Want de Heere had gezegd dat Adam en Eva van de vrucht van de boom die in het midden van de hof stond, niet mochten eten, anders zouden ze sterven. Daarop zei de slang: 'U zult zeker niet sterven!' Weer een leugen van de duivel, want door de zonde van Eva, en later ook van Adam, is de dood in het leven gekomen (**Gen. 3**). In Adam heeft iedereen gezondigd. De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam, de Heere Jezus, tot een levendmakende Geest (**1 Kor. 15:45**).

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.

– Romeinen 5:12

Waarvoor dienen de tien geboden?

Wist u dat veel Nederlandse wetten en regels zijn geworteld in de tien geboden? Denk aan de rechtstaat en aan het bestraffen van moord, doodslag en diefstal. Maar denk ook aan de christelijke feestdagen en aan het afleggen van de eed. De tien geboden kennen we allemaal. Het zijn de morele wetten. Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed (**Rom. 7:12**). Zonder de wetten van God zou deze wereld nog veel duisterder zijn. Helaas ontbreekt veelal het juiste onderwijs waartoe Gods geboden dienen. Ze worden verkeerd uitgelegd en begrepen.

De zonde brengt scheiding tussen God en



mens. Gods Woord vertelt dat niemand van nature rechtvaardig is en dat allen gezondigd hebben (**Rom. 3:9-11; 23**). Want we hebben de wet, de tien geboden, die kennisgeeft van zonden allemaal verbroken (**Rom. 3:19-20**). We zijn allemaal schuldig.

Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

– Romeinen 3:10-11,23-24

Allen die onder de wet staan, zijn slaven van de zonde (**Rom. 6:17**). Door de zonde van Eva en Adam is de dood in dit leven gekomen. Want het loon van de zonde is de dood,

maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere (**Rom. 6:23**). Door het geloof wordt u ontslagen van de wet (**Rom. 7:6**), en daardoor staat u niet meer onder de wet, maar onder de genade (**Rom. 6:15**). Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen (**Joh. 1:17**). Dankzij de Heilige Geest zijn Gods geboden geen zware last (**1 Joh. 5:3**). De liefde vervult de hele wet.

Kortom, door middel van de wet houdt de HEERE ons een spiegel voor, en daardoor kunnen we zien dat we allemaal tekortschieten. De wet dient als leermeester/tuchtmeester tot Christus (**Gal. 3:24**). De wet laat zien dat elk mens het geloof in het bloed van Christus nodig heeft als middel tot verzoening (**Rom. 3:24-25**). Het oordeel van de zonde is gekomen over de Zoon. Hij heeft voor ons de gestalte van een slaaf aangenomen (**Filipp. 2:6-8**), zodat het Evangelie van de heerlijkheid van Christus ons bestraalt door het geloof. Hij heeft ons getrokken uit de

macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde (**Kol. 1:13**). We leven nog steeds in het genadetijdperk, maar als de genadegedeeur wordt gesloten, dan staat u onder het oordeel van God.

De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.

– Romeinen 13:10

En nu denkt u: Biedt de Heere ons een geschenk aan?

Absoluut, Hij biedt ons Zijn liefdegave aan, en dat cadeau is het eeuwige leven. Het aanbod van genade geldt voor ieder mens op deze aarde. Genade is een onverdiende gunst die onze God en Vader om niet aanbiedt, omdat Hij zijn liefde jegens ons wilde laten zien door Zijn Zoon te geven. De HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen (**Jes. 53:6-11**).

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem.

– Jesaja 53:5

Als u gelooft in het Evangelie van de Heere Jezus, dan bent u gered tot in de eeuwigheid. De zonden worden in de diepte van de zee geworpen (**Mich. 7:19**), waardoor we niet meer hoeven terug te kijken naar het verleden. (**Jes. 43:18; Filipp. 3:14**)

De Heere Jezus is de Enige Man ooit die zonden

der zonde heeft geleefd. Dit laat zien dat Hij God Zelf was en is (**Joh. 1:1; Joh. 1:14; Rom. 9:5; 2 Kor. 4:4; Filipp. 2:6; Hebr. 1:3**). Jezus Christus is het beeld van de onzichtbare God (**Kol. 1:15**).

En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet.

– 1 Johannes 3:5

Kunnen we onze redding verdienen d.m.v. goede werken?

Nee, helaas denken veel mensen hun weg naar de hemel te kunnen verdienen, maar dat is allesbehalve waar. U kunt alleen door te geloven in de Heere Jezus Christus behouden worden (**Joh. 5:24; Joh. 6:40; Joh. 6:47**).

Want uit genade bent u gered, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

– Efeze 2:8-9

We kunnen nooit gered worden door het doen van goede werken, of uit werken van de wet door de wet te houden (**Hand. 13:38-39; Rom. 3:20,28; Gal. 2:15-16; Gal. 5:4; Hebr. 7:18-19**), want niemand kan de wet perfect naleven. Als redding door onze eigen inspanningen zou komen, dan is het geen genade meer (**Rom. 11:6**).

Wat is essentieel om in de hemel te komen?

Zonder Christus zijn we dood in onze zonden

den, omdat de wet tegen ons is gericht (**Rom. 7:7-13; Gal. 3:19-26**). Daarom moet een mens uit God geboren worden. Dit wordt de wedergeboorte of nieuwe geboorte genoemd (**Joh. 3:3**). Als u het Evangelie aanneemt en gelooft, dan wordt u opnieuw geboren door de werking van het Woord en de Heilige Geest (**Joh. 3:5**).

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

– Johannes 3:3

Omdat we dood zijn in onze zonden moeten we opnieuw geboren worden, zodat we gaan wandelen naar de nieuwe mens. Want de Heere Jezus heeft de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee (Jood en heiden) in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken (**Efez. 2:11-22**). Door deze wedergeboorte vindt er een bovennatuurlijke verandering plaats. Die verandering bewerkstelligt de Heere met Zijn Geest. Dit noemen we de Heilige Geest, dat is een Persoon (**Efez. 4:30**), een Helper (**Hebr. 13:6**) en een Trooster (**Joh. 15:26**), Die in de wedergeboren christenen woont.

En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

– Efeze 4:30





Een wedergeboren christen moet weten dat hij gered is tot in de eeuwigheid, want we zijn verzegeld met de Heilige Geest tot de dag van de verlossing (**Efez. 1:13-14; 4:30; 2 Kor. 1:21-22; 5:5-7; Rom. 8: 9-16**). De Heilige Geest is het onderpand van onze eeuwige erfenis die is weggelegd in de hemelen.

Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooiën zal tot op de dag van Jezus Christus.

– *Filippenzen 1:6*

Wat gebeurt er na de wedergeboorte?

Uw hart en denken worden vernieuwd, waardoor u weerstand kunt bieden aan de oude mens, die dood was door allerlei verschillende begeerten. Na de nieuwe geboorte kunt u door de kracht van de Heilige Geest wandelen naar de nieuwe mens. De oude mens is met Christus gekruisigd én de nieuwe mens wil steeds heiliger wandelen, zodat die het beeld van Christus gelijkvormig wordt.

Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugens af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar.

– *Efeze 4:22-25*

De Heere gaat met ons aan de slag en bewerkt geestelijke groei (**1 Kor. 3:1-7; Efez. 4:11-16; Kol. 1:9-11; 2:19; 1 Petr. 2:2; 2 Petr. 3:18**) in ons leven, zodat we geestelijk volwassen wor-

den in Christus. We zullen het recht en de waarheid liefhebben en onze leden dienstbaar stellen aan de gerechtigheid, tot heiliging. Dit is wandelen in Geest en waarheid overeenkomstig de nieuwe mens. Het heiligingsproces is enorm belangrijk in de brieven van Paulus en Petrus (**Rom. 1:4; 6:22; 1 Thess. 3:13; 4:3-7; 2 Thess. 2:13; 1 Tim. 2:15; Hebr. 12:14; 1 Petr. 1:2, 14-16**).

Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging.

– Romeinen 6:19

In de Efezebrief worden de lezers ‘heiligen’ en ‘gelovigen in Christus Jezus’ genoemd. Ook verderop in de brief worden de lezers ‘heiligen’ genoemd (**Efez. 1:18; 2:19; 3:18**) en in Paulus’ andere brieven is dit eveneens de gebruikelijke aanduiding van gelovigen.

De typering ‘heiligen’ benadrukt dat God de gelovigen apart gezet heeft, dat wil zeggen dat Hij hen geroepen heeft, afgezonderd van de wereld en ingelijfd in Zijn Gemeente, die Zijn Lichaam is (**Efez. 1:22-23; 4:15-16; 5:23; Kol. 1:18**). Dit komt nader tot uitdrukking in de term ‘gelovigen’, d.w.z. zij die hun vertrouwen hebben gesteld op Jezus Christus. De gelovigen zijn ‘in Christus Jezus’ door hun geloofsverbondenheid met Hem één geworden. Daarom willen we het beeld van Christus gelijkvormig worden en Zijn voetsporen navolgen (**1 Petr. 2:21-25**).

Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.

– Hebreëën 12:14

De Gemeente van Christus heeft een zeer bijzondere positie, want de wedergeboren christen is geen aardse burger meer, omdat hij na bekering een hemelburger is geworden (**Filipp. 3:20-21; Hebr. 13:14**). De oude mens was vanwege zijn misleidende begeerten een aardse burger, maar de nieuwe mens is dankzij de Heilige Geest een hemelburger geworden, omdat de geest van het denken is vernieuwd (**Efez. 4:17-32**).

Wat zijn dan de misleidende begeerten van de oude mens?

Het Woord van God noemt dit de werken van het vlees.

Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

– Galaten 5:19-21



De wetten van Mozes, de tien geboden, die laten zien dat de werken van het vlees slecht zijn. Daarom is de wet heilig, en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed (**Rom. 7:12**). De liefde is de vervulling van de wet (**Rom. 13:10**). Een wedergeboren christen leeft niet meer naar de werken van het vlees. Dit betekent niet dat een wedergeboren christen niet meer zondigt, want zelfs Paulus diende met zijn vlees de wet van de zonde (**Rom. 7:14-26**). Daarom is het belangrijk om dagelijks te danken voor het bloed van de Heere Jezus, dat reinigt ons namelijk van alle zonden.

Is de wet bedoeld voor de wedergeboren christen?

De wet is niet bestemd voor de gelovigen en rechtvaardigen, maar juist voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen (**1 Tim. 1:9-10**). De wedergeboren christen is vrij van de wet, want hij staat onder de genade (**Rom. 6:6-14; Gal. 2:19-21; 1 Petr. 4:1-2**). Als het priesterschap verandert, vindt er ook een verandering van de wet plaats (**Hebr. 7:12**).

Daarom staat de wedergeboren christen onder het Nieuwe Verbond van de genade, die aanvaard wordt door het geloof in Jezus

Christus, want Hij heeft het nieuwe Priesterschap bekleed. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Immers heeft Hij ons duur gekocht en betaald door Zijn eigen bloed (**Hand. 20:24-28; 1 Kor. 6:20; 1 Kor. 7:23**).

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. Broeders, ik spreek op menselijke wijze: Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe.

– Galaten 3:13-15

Het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament, of het nieuwe Priesterschap, kan pas ingaan

als de dood van de maker van het testament wordt vastgesteld. Alle gebeurtenissen voorafgaand aan het kruis van Golgotha behoren dus tot het Oude Testament.

Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft.

– Hebreëen 9:16-17

Na onze bekering worden we ontslagen van de wet. We worden een nieuwe schepping in Christus Jezus, Die Zijn Geest in ons laat wonen, Die ook levend maakt. Hierdoor vindt de bovennatuurlijke wedergeboorte van het Nieuwe Testament plaats. Zonder wedergeboorte kan niemand in het Koninkrijk van God komen (**Joh. 3:3**).

Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

– Romeinen 7:6 / 2 Korinthe 3:6



Kortom: bekering zorgt voor wedergeboorte, waardoor we kunnen wandelen naar de Geest en nieuwe mens.

Na bekering zijn we onderdeel van de nieuwe scheppingsorde geworden (2 Kor. 5:17) en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem is de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden (Kol. 1:13-14).

Het oude is overduidelijk voorbijgegaan, en daarom staan we niet meer onder de vloek van de wet, maar onder de genade van Christus Jezus, onze Heere. Uiteindelijk zal

de nieuwe scheppingsorde leiden tot een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Openb. 21-22:1-5).

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

– 2 Korinthe 5:17

Alles leidt naar Christus en Zijn komst!

Uiteindelijk leidt alles in de Bijbel naar de volmaakte liefde en kennis van de Heere Jezus Christus (1 Kor. 1:4-9; Efez. 1:15-23; 3:14-21; Kol. 1:9-14; 2:1-3).

Zo leidt ook Bijbelprofetie naar de Heere Jezus, want het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie (Openb. 19:10). Door Bijbelprofetie te bestuderen, kunnen we zien waar we staan op Gods profetische tijdlijn. Israël laat zien waar de urenwijzer staat, Jeruzalem laat zien waar de minutenwijzer staat en de Tempelberg laat zien waar de secondewijzer staat. Bekeer u vandaag nog tot God door in de Zoon te geloven, want de dag van morgen is u niet beloofd. De apostel Paulus vertelt

dat we Hem moeten blijven verwachten (1 Thess. 1:10). We staan vlak voor de terugkomst van de Heere Jezus. Als de Gemeente van Christus is weggerukt van deze wereld (Joh. 14:1-3; 1 Thess. 4:13-18; 1 Kor. 15:51-55; Openb. 3:10), zal kort daarna de antichrist komen met het zevenjarige vredesakkoord (Dan. 9:27). Dit luidt de zevenjarige grote verdrukking in.

Alstublieft, neem dit serieus, want in die verschrikkelijke periode wilt u niet zijn. Het is het oordeel van God over deze zondige wereld, terwijl we door het geloof behouden worden van het oordeel. Voor meer informatie over de eindtijd kunt u mijn YouTube-kanaal bezoeken.