



# Zie, Ik maak alle dingen nieuw

In deze wereld komen angst, wanhoop, depressie en burn-outs steeds vaker voor. Als u kijkt naar het aantal zelfdodingen, kunnen we concluderen dat er sprake is van een stijgende lijn vanaf 1950 - 2021 (CBS StatLine). Wie zit hierachter, is dit te verklaren?

**Vraag: Biedt de wereld u hoop?**



**Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.**

*– De Heere Jezus, uw Verlosser, in Mattheüs 11:28-30*

**U**leeft in een wereld die ten onder gaat aan misleidingen, valse christussen, oorlogen, geruchten van oorlogen, volk tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk, hongersnoden, pestilentiën, aardbevingen, onlusten, en allerlei andere verschrikkingen. Er zullen grote tekenen aan de hemel zijn. Dit zijn allemaal kenmerken van de voleinding van de wereld (*Matt. 24:3-8; Mark. 13:3-8; Luk. 21:7-11*).

Daarom wil ik u met alle liefde vertellen dat er een periode zal aanbreken waarin alle dingen nieuw worden. De Bijbel, het Woord van God, spreekt over een periode van rust en vrede tot in alle eeuwigheid. Is dit geen heerlijk toekomstperspectief?

#### **De oude slang**

Het is allereerst belangrijk om te weten wie de overste van deze wereld is. Dat is

namelijk de oude slang, de duivel, die satan wordt genoemd, maar ook de vader der leugen (*Joh. 8:44; 1 Joh. 2:22*). Als u zijn karaktereigenschappen kent, begrijpt u ook waarom pijn en verdriet bestaan. De Schrift verklaart dat hij een mensenmoordenaar en zondaar vanaf het begin is (*1 Joh. 3:8*). Hij doet er alles aan om angst, wanhoop en depressie te laten zegevieren in deze wereld, waarvan hij de tijdelijke vorst is. De oude

slang, de dief, komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan.

De Heere Jezus is gekomen om het verlorenen te zoeken en om de oude slang, die de macht over de dood had, teniet te doen. Hij vertrouwde op onze Vader in de hemel, die zijn verloren kinderen zoekt. Hij probeert ons hart voor Zich te winnen (*1 Kon. 8:58*), doordat Hij Zijn eniggeboren Zoon uit liefde heeft gegeven (*Joh. 3:16*).

**En verder zegt de Heere Jezus: Ik zal Mijn vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens: Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. – Hebreëën 2:13-15**

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben, zegt de Heere Jezus (*Joh. 10:10*). De Heere Jezus zegt ook: En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij (*Joh. 14:29-30*).

**Kortom: de oude slang is de oorzaak van wereldwijde pijn, immoraliteit en chaos. Maar het goede nieuws is dat hij geen macht over de Heere Jezus heeft, want de overwinning is tweeduizend jaar geleden behaald aan het kruis van Golgotha.**

**Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.**

– 1 Johannes 5:19-20

**De overwinning is reeds behaald**

Bij de terugkomst van de Heere Jezus zal de laatste vijand tenietgedaan worden, dat is de dood, die zal namelijk worden verslonden tot overwinning (*1 Kor. 15:54*).

**Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood**



**is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.**

– 1 Korinthe 15:55-57

Voor hen die geloven in Jezus Christus geldt: Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof (1 Joh. 5:4).

Ondanks de aardse strijd, heeft de gelovige de wereld overwonnen, dat is een grote troost.

**Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?**

– Romeinen 8:31-32

De Heere Jezus wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus (1 Tim. 2:4-5). Hij wil elk mens redden met het kostbare en zaligmakende Evangelie, dat de apostel Paulus kort en krachtig mocht openbaren in zijn brief aan de Korintiërs (1 Kor. 15:1-4).

U wordt om niet, gratis, dus zonder dat er iets tegenover staat, gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening voor u, door het geloof in Zijn bloed.

Dit was om Zijn rechtvaardigheid aan u te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan uw zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God (Rom. 3:24-25).





Vraag: Bent u bereid om het goed te maken met God de Vader, door Zijn Zoon Jezus Christus aan te nemen als Redder, Heer en Heiland, Die voor al uw tekortkomingen, misstappen, fouten en zonden Zijn leven heeft gegeven, terwijl er in Hem geen zonde was? (*Jes. 53:9; 2 Kor. 5:21; Hebr. 4:15; 1 Petr. 2:21-24; 1 Joh. 3:5*).

**En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft.**

– *1 Johannes 3:23*

### **Een nieuwe schepping in Christus**

De gelovige is na zijn bekering een nieuwe schepping geworden, dat is een groot wonder. Voor mij persoonlijk is dit het grootste wonder dat ik ooit heb

meegemaakt. De Heere doet namelijk het volgende met uw hart: Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven (*Joh. 14:23*). Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt (*Ezech. 36:26-27*).

Dit noemt de Bijbel de nieuwe geboorte, de wedergeboorte (*Matt. 19:28; Joh. 3:3; Tit. 3:5; 1 Petr. 1:3-4, 22-23*). Zonder wedergeboorte kan niemand worden gered (*Joh. 3:3*). Helaas zijn veel naamchristenen in de wereld (*Tit. 1:16*) een slecht voorbeeld voor ongelovigen. Dit zijn naamchristenen die niet opnieuw geboren zijn; zij wandelen niet overeenkomstig de nieuwe mens (*Efez. 4:17-32; Kol. 3:5-17*).

De kerk behoort mensen te wijzen op de

wedergeboorte, maar ook een groot aantal kerken laat het afweten in deze laatste dagen vlak voor Zijn terugkomst (2 Tim. 4:3-4). Het kerkelijk instituut kan grote schade aanrichten, als het niet meer functioneert als het Lichaam van Christus (Rom. 12:4-8; 1 Kor. 12:12-27; Efez. 5:22-23; Kol. 1:18,24).

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden (2 Kor. 5:17). Alles in u is nieuw geworden, aan uw oude leven hoeft u niet meer terug te denken. Na bekering bent u onderdeel geworden van de nieuwe scheppingsorde, en dan behoort u tot de eerstelingen van Zijn schepselen (Jak. 1:18).

De Heere Jezus is met de nieuwe schepping begonnen, nadat Hij Zichzelf aan het kruishout had gegeven, en kort daarna is opgevaren naar Zijn Vader, waardoor de Trooster, de Heilige Geest, in de gelovige kon inwonen (Joh. 16:7). De gelovigen, die de eerstelingen van de Geest hebben (Rom. 8:23), zijn als eerste onderdeel geworden van die nieuwe schepping. Want overeenkomstig Zijn Woord verwachten de wederom geboren Christenen het Duizendjarig Vrederijk, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

### **De eeuwige toekomst met haar beloftes die voor u zijn weggelegd**

Er zijn veel prachtige beloftes, helaas kan ik ze niet allemaal benoemen. Ik wil er graag een aantal opsommen:

✔ De God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die heeft u gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus (Efez. 1:3-6). Als u in Christus bent,

dan heeft uw Formeerder u alle zegeningen gegeven, laat dat even bezinken. Het gaat hier hoofdzakelijk over het eeuwige leven, de vrede en blijdschap, die u uit genade verkreeg. U hebt in Hem een hemelse roeping gekregen (Hebr. 3:1-6).

✔ De gelovige is niet bestemd tot toorn (Rom. 5:9; 1 Thess. 1:9-10, 5:9-10, Openb. 3:10), dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn (Rom. 8:1). De grote verdrukking, die de wereld te wachten staat (Matt. 24:15-35), gaat aan u voorbij.

✔ Na de grote verdrukking verwachten we een Duizendjarig Vrederijk (Openb. 20:1-6). Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt, en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere HEERE gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken (Jes. 61:11). Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund (Jes. 65:25), dat is hoe het Duizendjarig Vrederijk eruit zal zien.

✔ Aan het eind van het Duizendjarig Vrederijk zal de oude slang, de duivel, worden vernietigd. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid (Openb. 20:10). Doordat de oude slang wordt vernietigd, zullen pijn, verdriet en misleiding er nooit meer zijn. En God zal ook alle tranen van uw ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan (Openb. 21:4).

✔ Na het Duizendjarig Vrederijk zullen er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen (*Openb. 21:22:1-5*). Johannes schreef het volgende: En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer (*Openb. 21:1*). De gelovige in Christus is nu al onderdeel geworden van het nieuwe en hemelse Jeruzalem. Al wat onrein is, zal er niet in komen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam (*Openb. 21:27*).

**Vraag: Staat uw naam geschreven in het boek des levens van het Lam, op dit moment?**

Hier kunt u voor zorgen door de Heere Jezus aan te nemen als Verlosser, en een persoonlijke relatie met Hem aan te gaan. Als u in Hem gelooft, dan bent u onderdeel geworden van de nieuwe scheppingsorde en het nieuwe Jeruzalem, en de straat van die stad was zuiver goud, als doorzichtig glas en daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid, zegt Johannes (*Openb. 21:21, 22:5*). Wat een toekomst gaat u dan tegemoet!

**En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. – *Openbaring 21:5-7***





# Hoe word ik gered?

## De eenvoud van het Evangelie:

### 1. Erken dat u een zondaar bent.

<sup>23</sup>Want het loon van de zonde is de dood. – Romeinen 6:23

<sup>10</sup>Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. – Romeinen 3:10

<sup>23</sup>Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. – Romeinen 3:23

**Daarom is het essentieel om opnieuw geboren te worden, omdat u dood in uw zonden bent.**

<sup>3</sup>Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. – Johannes 3:3

**Wanneer weet u of u opnieuw geboren bent? Er vindt een vernieuwing in uw hart plaats.**

<sup>5</sup>Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. – Titus 3:5

### 2. Geloof in het Evangelie van de Heere Jezus Christus.

<sup>3</sup>Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, <sup>4</sup>en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften. – 1 Korinthe 15:3-4

<sup>9</sup>Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. <sup>10</sup>Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. – Romeinen 10:9-10

### 3. Vertrouw in het bloed van de Heere Jezus.

<sup>7</sup>In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade. – Efeze 1:7

### 4. Bid, en u zult uit genade het eeuwige leven ontvangen.

<sup>21</sup>En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. – Handelingen 2:21

<sup>8</sup>Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; <sup>9</sup>niet uit werken, opdat niemand zou roemen. – Efeze 2:8-9

**<sup>36</sup>Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? <sup>37</sup>Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? – Markus 8:36-37**